

Wie over de statige buitenplaats Huis Landfort wandelt, belandt vanzelf in de historische moestuin. Met leifruitbomen langs een lange bakstenen muur en wandelpaden tussen verhoogde bloemen-, kruiden- en groentepercelen.

Door Florence Tonk

Wroeten in de historische moestuin



Foto's: Albert Speelman

De historische tuinen van Huis Landfort, bij het Achterhoekse dorp Megchelen, werden rond 1825 aangelegd. Waarschijnlijk volgens een ontwerp van de beroemde landschapsarchitect Johan David Zocher jr. Of hij ook de moestuin ontwierp is niet zeker, vertelt directeur van stichting Erfgoed Landfort, René Dessing. "Korneel Aschman, specialist in groen erfgoed, deed voor ons tuinhistorisch onderzoek en heeft op basis hiervan de huidige moestuin ontworpen." Die ligt op de oorspronkelijke locatie, achter het koetshuis. Dit bijgebouw brandde volledig af in de Tweede Wereldoorlog. Ook de moestuin verdween. "Het was tot voor kort nog een wildernis", vertelt René.

Ook kleurrijke bloemen

Intussen is het koetshuis herbouwd en de moestuin erachter is opnieuw aangelegd. Tussen een kenmerkende, achttien-de-eeuwse visvijver en een negentig meter lange bakstenen leifruitmuur groeien straks veel plukbloemen. Hier worden bloemstukken van gemaakt voor in het landhuis. Twee vrijwilligers hebben zich al aangemeld voor het bloemschikken met onder meer dahlia's, agapanthus, lelies, goudsbloemen en in de herfst chrysanten. René: "Buitenplaatsen zoals Huis Land-

fort waren vrijwel zelfvoorzienend. Alle groente en fruit voor eigen gebruik werd bij het huis verbouwd." Landforts moestuinen hebben symmetrisch aangelegde, verhoogde vakken voor bloemen, kruiden en groenten. Voor kwetsbare gewassen als meloenen, tomaten en aubergines zijn er kweekbakken en een prachtige muurkas. Aan het einde van de moestuin is een grachtje gegraven waarover een bruggetje ligt naar de boomgaard met historische fruitrassen.

Enthousiaste vrijwilligers

De laatste jaren wroeten steeds meer mensen zelf graag met hun handen in de aarde. En zo groeit ook de populariteit van historische moestuinen onder de bezoekers van buitenplaatsen. Dat is ook te merken aan het aantal enthousiaste vrijwilligers.

Naast een vast team, waaronder de tuinbaas Jan de Boer, krijgt de buitenplaats hulp van zo'n tachtig vrijwilligers. "Dat moeten er op termijn zo'n honderd worden", aldus René. "Elke dag helpen hier zes tot zeven vrijwilligers met het werk in de tuinen en het park. Met zo'n crew krijg je veel werk verzet." —

Kijk voor meer informatie op erfgoedlandfort.nl

WIJ STEUNEN HISTORISCHE MOESTUINEN

In juni 2022 start het Cultuurfonds met een speciale regeling voor historische moestuinen. Organisaties die hulp kunnen gebruiken bij het restaureren van een historische moestuin, kunnen hiervoor geld aanvragen. Kijk voor meer informatie op cultuurfonds.nl/monumenten-zorg-erfgoed